

Upplands fornminnesförening

Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1967-1968

IN MEMORIAM

Under sistförflutet verksamhetsår har några Upplands fornminnesförenings arbetsfält närstående avlidit, nämligen Nils Ålenius, Sigurd Erixon, Sigurd Wallin, Torsten Jancke, John Eriksson och Sven Ljung.

Nils Ålenius var Upplands fornminnesförenings förste heltidsanställda tjänsteman och ägnade sina intressen främst åt det då av fornminnesföreningen ägda Upplandsmuseet, sedan 1920-talets början uppställt på Gustavianum. Under nämnda tid utökades samlingarna väsentligt, både vad rör allmogekulturen och den borgerliga kulturen. Av Nils Ålenius' hand utgick tillika ett stort antal kulturhistoriska uppsatser, vältaligt vittnande om författarens stora kunnighet och hängivenhet för provinsen Uppland och dess kulturhistoria, särskilt bondekulturen. En betydande insats gjorde Ålenius som sekreterare i Disastiftelsen, vars uppgift det var att sammanställa ett friluftsmuseum över uppländsk allmogekultur, den för förståelsen av slättbondgårdens planbildning och uppbyggnad omistliga Disagården vid Gamla Uppsala. Det var tillika under Nils Ålenius tid, särskilt 1920-, 1930- och 1940-talen, som ett stort antal hembygdsföreningar bildades och hembygds-museer ute i provinsen skapades.

Svensk folklivsforskning har med professor Sigurd Erixons bortgång gjort en oersättlig förlust. Sigurd Erixon spände sitt intresse över det vida svenska kulturområdet och Uppland kunde icke komma utanför hans arbetsfält. På ett grundläggande sätt kartlade han den folkliga byggnadskulturen. Erinras må därom att Sigurd Erixon deltog i det äldre Upplandsmuseets uppställning på Gustavianum i Uppsala i början av 1930-talet.

Stor förlust drabbade den svenska kulturforskningen i och med Sigurd Wallins frånfalle. Även hans verksamhetsområde var hela Sverige, dock med särskilt starkt sinne för Mälardalskapen, inte minst Uppland. Medan Sigurd Erixon i sin forskning företrädde den folkliga kulturen,

ankom på Sigurd Wallins del högreståndskulturen. Många decennier ägnade sig Wallin åt utforskandet av kyrkmålningarna i Södermanland och Uppland. Under sina sista arbetsdecennier ägnade han sig främst åt utgivandet av originalteckningarna till Erik Dahlbergs stora bildverk »Svecia antiqua et hodierna». För vår provins var det lyckligt att inte bara Stockholmsdelen utan även den mäktiga Upplandsvolymen hann komma ut under Sigurd Wallins personliga ledning.

Vid sidan av sin tjänst som ledare för ett av landets största byggnadsföretag hade Torsten Jancke utpräglat kulturella intressen. Han var ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning och var sedan flera år dess skattmästare. Han var även skattmästare i Disastiftelsen, vars uppgift är att vårda och förvalta friluftsmuseet Disagården vid Gamla Uppsala. Även ägnade han sig med inlevelse åt sin studentnation Västmanland-Dala, vars hedersledamot han var.

F. lantbrukaren och fornforskaren John Eriksson i Björklinge ägnade sig praktiskt taget hela sitt liv åt fornvårdarens kall. Han rapporterade alla fynd, som framkom i hans bygd, och gjorde stora uppteckningar över vad som hänt i gamla tider särskilt inom hemsöcknen Björklinge. För John Erikssons förtjänster härutinnan tilldelade Upplands fornminnesförening honom sin förtjänstmedalj 1944, vilket var första året medaljen utdelades.

Upplands fornminnesförening vill uttala minnesord över fil. dr Sven Ljung, Stockholm, som kom att bli en av de främsta kännarna av Uppsala och Enköping, vars utveckling under medeltiden och vasatiden han författade i de båda städernas historieverk. Sven Ljung nedlade därtill ett betydande arbete rörande det nya herdaminnet för Uppsala ärkestift, enkannerligen medeltiden.

STYRELSE

Fornminnesföreningens styrelse har arbetsåret 1967–1968 haft följande sammansättning:

Landshövding Olov Rylander, ordförande (till sin avgång från landshövdingeämbetet 1 okt. 1967)

Landshövding Ragnar Edenman (fr. o. m. 1 okt. 1967 länsstyrelsens representant i styrelsen)

Professor em. Sven Hörstadius, Uppsala, vice ordförande

Friherrinnan Beth de Geer, Upplands-Väsby

Direktör Göran Knutsson, Uppsala

F. bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsala, skattmästare

Landsantikvarie Nils Sundquist, Uppsala, sekreterare
 Direktör Eric Wolrath, Uppsala
 Notischef Ellis Edman, Uppsala
 Arkivarie Wolter Ehn, Uppsala
 Ingenjör Eric Åberg, Uppsala
 Rektor Nils Göransson, Sollentuna
 Stadsbibliotekare Thore Floderus, Enköping

Utsedda av Uppsala läns landsting:

F. tillsynslärare Harald Gustafson, Gamla Uppsala
 Lantbrukare Birger Karlsson, Härkeberga, suppleant

Utsedda av Stockholms läns landsting:

F. riksdagsman Martin Söderquist, Solna
 Herr Eric Skånberg, Lidingö, suppleant

Utsedda av Uppsala stad:

Herr Rune Stenbom och lektor Stiv Jakobsson med kantor Sten Hage-
 lin och tjänsteman Sven Edman som suppleanter.

Förvaltningsutskott: Landshövding Rylander (t. o. m. 30 sept.), lands-
 hövding Ragnar Edenman (fr. o. m. 1 okt. 1967), professor Hörstadius,
 f. tillsynslärare Gustafson, riksdagsman Söderquist, skattmästaren och
 sekreteraren.

Revisorer: Föreningens revisorer har varit bankkamrer Gösta Holdo
 och lantbrukare M. Ehrengren med dir. L.-O. Lindqvist och kamrer
 Thore Kihlberg som ersättare. Av Uppsala stad ursedd revisor har varit
 dir. Herbert Ahlqvist med maskinist Rolf Kassin som suppleant.

PERSONAL

Ordinarie tjänstemän hos Upplands fornminnesförening har varit lands-
 antikvarie Nils Sundquist och antikvarie Anna-Märta Berg. En arvodes-
 befattning som extra amanuens har innehafts av fil.kand. Lars Geze-
 lius. Under dennes tjänstledighet fr. o. m. 1 sept. 1967 har amanuens-
 dersökningar har anlitats fil.kand. Astrid Sjöberg samt vid byggnads-
 tjänsten innehafts av fil.kand. Örjan Wallström. Vid arkeologiska un-
 historiska undersökningar fil. stud. Marie Anne Björk.

Som arkivarbetare, avlönade med medel från Kungl. Arbetsmarknads-
 styrelsen, har tjänstgjort Anna-Lisa Ström, Aina Larsson, Gunnar Dahl-
 lén, Mac-Erik Thorell och Sven Österberg samt fr. o. m. 1 jan. 1968
 Anna Birgitta Nerström och fr. o. m. 1 febr. Ruth Begner.



Från höstutflykten 1968. Amanuens Gunilla Cedrenius berättar om bild- och runstenen utanför Skoklosters kyrka.

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar i Upplands fornminnesförening uppgår till 3 266, därav 162 ständiga. Under året har tillkommit 130 och avgått 284.

ÅRSMÖTE, UTFLYKTER OCH VINTERTING

Årsmötet hölls söndagen 28 maj 1967 på Väddö folkhögskola under ordförandeskap av landshövding Rylander. Stadgeenliga val företogs, revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet beviljades skattmästare och styrelse. Till föreningens hedersledamöter valdes landshövding Olov Rylander och f. riksantikvarie Gösta Selling. Till medaljörer utsågs f. länsassessor Birger Steen, Uppsala, poststationsföreståndare Axel Ekholm, Torstuna, och lantbrukare Viktor Ögren, Hållnäs. I samband med



Från höstutflykten 1968. Amanuens Birgitta Fredriksson-Hoberg demonstrerar kyrkoruinen vid Flasta i Skoklosters socken.

årsmötet ägde vårutflykten rum med besök i Häverö kyrka, Häverö-Edebo hembygdsgård, Albert Engströms ateljé i Grisslehamn och Singö kyrka. Middag intogs på Grisslehamns Havsbad.

Höstutflykten ägde rum söndagen 8 okt. 1967, varvid Gröneborgs ruin i Vallby sn. Cecilias bod vid Eka i Lillkyrka sn, Kungs-Husby kyrka och Fånö gods i Löts sn studerades.

Vintertinget hölls söndagen 4 febr. 1968 på Upplandsmuseet under landshövding Ragnar Edenmans presidium. Antikvarien och docenten fil.dr Sten Rentzhog, Stockholm, höll föredrag med ljusbilder om »Skötsel av våra fornminnesplatser» och antikvarie Anna-Märta Berg informerade om en blivande inventering av hembygdsgårdar och hembygdsmuseer i Uppsala län. Disa Gilles pris tilldelades Frösåkers härads hembygdsförening och utdelningen ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond tillföll Stockholm-Näs hembygdsförening.

ÅRSANSLAG

För år 1967 har Upplands fornminnesförening erhållit i anslag från Uppsala stad kr. 40 500, från Uppsala läns landsting kr. 25 000 och från Stockholms läns landsting kr. 6 500. Det statliga bidraget till landsantikvarie- och antikvarielönerna har utgått med kr. 71 237.

FORNMINNES- OCH KULTURMINNESVÅRD

FORNMINNESÄRENDEN

Arkeologiska undersökningar

Å Berthåga krematoriekyrkogård, Heliga Trefaldighets församling, har delar av gravfältet nr 312 i Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister för Bondkyrko sn varit föremål för ytterligare arkeologisk undersökning under tiden 15 maj–2 juni samt 12–16 juni 1967. Undersökningen har slutförts och rapport tillsammans med fynd överlämnats till Riksantikvarieämbetet. Grävningssledare har varit fil. kand. Astrid Sjöberg. Uppsala kyrkogårdsförvaltning har svarat för undersökningskostnaderna. Gravanläggningarna har utgjorts av flacka högar och stensättningar, samtliga mycket fyndfattiga. Stora kvantiteter lerklining och keramikskärvor av bronsålderskaraktär har påträffats från ett underliggande boplatslager med stolphål.

Besiktningar och yttranden

Under verksamhetsåret 1967–1968 har ett flertal fornlämningsärenden handlagts och yttranden, i regel efter besiktning på platsen, avgivits till Riksantikvarieämbetet. Ärendena utgör i regel remissärenden.

Förslag till generalplaner, stadsplaner och byggnadsplaner

Generalplaner har granskats för Uppsala stad, Tierps köping, Österby bruk och Gimo brukssamhälle; stadsplaner för del av Håga by, Valsätra gård, Södra Valsätra, Årsta och Fyrislunds industriområde, södra och norra delarna; byggnadsplaner för Bro samhälle, Kungsängen, Tibble 1¹, 2¹ och 3¹ i Stockholms-Näs sn samt Bälinge by i Bälinge sn. Yttrande har avgivits beträffande utvecklingsplan för Uppsala kommunblock samt lönsöversiktsplanen C-67 för fritidsområden m. m.

Grustäkter och grustäktsplaner har granskats för Aspnäs 11 och 2¹ i Bälinge sn, Älby 6: 1 och Gryttby 23: 1 i Vendels sn, Rölunda 1: 1 i Häggeby sn samt i Vallskog, Tolfta sn.

Förslag till vägomläggningar har handlagts beträffande riksväg 55 Litslena–Uppsala, delen Kvarnbo–Tiundagatan och delen förbifart väster Örsundbro mellan Stolptorpet och Säva, väg 553 Bro–Kvarnibble–Norränge i Håbo-Tibble sn, väg 544 inom Kalmar sn samt den s. k. Håga-dalsleden och väg vid Hammarby inom Uppsala stad.

Förslag till avstyckningar har varit föremål för granskning i Anne-lund, stg 1485 i Enköping, Östa 2: 1 i Ärentuna sn, Prästgården 1: 1 i Lena sn, Jälsta 5: 1 och Hammarby 1: 15 i Alunda sn, Gillinge 7: 13 och 9: 1 i Ekeby sn, Åkra 1: 8 i Vendels sn, Lunda 1: 6 i Danmarks sn samt Kroklösa 1: 2 och Myrby 3: 6 i Tillinge sn.

Förslag till fritidsbebyggelse m. m. i Ullbro 1: 5, Tillinge sn, Bärby vretar 1⁴, Alunda sn, Ekbolanda 1: 1, Hagby sn, Uppeby 3: 1, Hacksta sn, Kjettinge 1: 4, 1: 5 och 1: 6, Börje sn, Björnarbo 1¹, Uppsala-Näs Östa 2: 2, Ärentuna sn, Valgeby 3: 2, Härkeberga sn samt Skräddarbo 1: 1, Jumkils sn.

Övriga fornlämningsärenden har varit besiktning av fornlämningar vid Draget, Håtuna sn, i Gottsunda inom Uppsala stad, i Snatrabo-darna, Västlands sn, i Sund, Österlövsta sn, och i Björks by, Väster-åkers sn. Vidare har ärenden handlagts rörande runstenarna U 973, Vaksala sn, U 653 i Kumla, Övergrans sn, U 831, Giresta sn, U 598 i Borggårde, Hökhuvuds sn samt U 1008 i Västerberga, Rasbo sn. Skade-görelse å fornlämning i Balingsta sn har besiktigats och anläggningarna vid Storvad har övervakats. Ärenden rörande skyltar vid fornlämnings-området i Håga och vid de märkligare runstenarna i Uppsala och i länet för övrigt är under handläggning.

BYGGNADSÄRENDEN

Kyrkorestaureringar m. m.

Vid Kungsängens kyrka (f. d. Stockholms-Näs) har byggnadshistorisk undersökning utförts i samband med restaureringsarbeten, varvid upp-mätningar och fotograferingar utförts av bl. a. en frilagd medeltida syd-portal samt medeltida fönster på syd- och västfasaden.

I Tensta kyrka har tre timrade underlag för takryttare uppmätts och fotograferats jämte ett medeltida masverk av ek i västgavelns rund-fönster. Takstolarna till det medeltida tunnvalvet av trä samt kortri-gonens och kontreforternas konstruktion har uppmätts och fotograferats i samband med ny takläggning.

I Husby-Långhundra kyrka har undersökning gjorts av en äldre sak-ristia, riven omkring 1500.

Äldre murverk på västtornet samt takfallet till ett äldre vapenhus har uppmätts i Kalmar kyrka.

Vid grundundersökningar i Vaksala kyrka påträffades ett flertal kranier och skelettdelar intill transeptets södra mur, vilket undersökts.

Ärenden inom Uppsala stad

I Uppsala domkyrkas silverkammare frilades en del av väggen tillfälligt från boisering, varvid fotografering skedde av dekoren på bakomliggande vägg.

I Uppsala slott, långslottet, har reparationsarbeten företagits av landshövdingens våning, varvid äldre dörr- och fönsterupptagningar samt spår av målning i en fönstersmyg har framkommit. Färgprov från dörrlister har tillvaratagits. Stuckfragment med del av kartuschdekor från Johan III:s tid har återfunnits ovanför den s. k. matsalen i utrymmet mellan tak och golvet till fjärde våningen.

Vid ombyggnad av Stockholms nation har den ursprungliga rustbädden frilagts, varvid undersökningar gjorts.

I kv. St. Per har fotografering av Observatoriet utförts i samband med restaureringen. Äldre murverk och dörrupptagningar har uppmätts.

I Walmstedtska gården, kv. Karin nr 2, har övre våningen undersökts inför restaurering och inredning till museum, varvid tapetprover tillvaratagits.

Omfattande fotografering har gjorts i Clasonska gården, kv. Ubbo nr 5, av inredningen före planerad invänding ombyggnad.

I Slottskällsområdet eller Bleket, stadsäga 662, har uppmätning och fotografering skett av bostadshus och bodar före rivning.

I kv. Edda nr 6 har gården fotograferats före rivning. Några tapetprover samt diverse föremål har bevarats. Dessutom har butiksinredningen från affärslokalen Svartbäcksgatan 31 tillvaratagits och skänkts till Stiftelsen Upplandsmuseet. Den fanns på plats 1901 och den ursprungliga färgen i vitt, grönt och guld hade inte blivit förändrad i den klassicerande inredningen.

I kv. Hugin nr 4 har uppmätning skett av f. d. tullstugan (Kungsängstull), uppförd 1762, såsom komplettering av tidigare gjord fotografering av kvarteret.

Fotografering inför förestående rivning har skett av gårdarna i kv. Hamder nr 2, kv. Plantan nr 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kv. Odenygg nr 13 (Vålamagasinet).

En tegelmur till ett tunnvalvt rum påträffades vid rörlägningsarbe-

ten i korsningen Svartbäcksgatan—Klostergatan. Dess sträckning har legat längs en gata enligt den gamla stadsplanen före 1643.

I Gamla Uppsala har uppmätningen av komministergården öster om järnvägen slutförts. Kompletterande interiörfoton från huvudbyggnaden har tagits.

På kyrkogården i Gamla Uppsala har fragment av en tegelmur påträffats i en grav i det nordvästra hörnet.

Ärenden inom Uppsala län i övrigt

I Enköping har byggnadshistorisk undersökning företagits i kv. Borgmästaren nr 12, den s. k. »Långholmen», innan den revs i mars 1968. Därvid har framkommit att Långholmen ursprungligen bestod av åtminstone tre envåninga byggnader, två timrade och en av tegel, byggda på tre tomter enligt ett äldre tomtsystem (Källroten nr 29, 30, 31). Byggnaderna har med stor sannolikhet tillkommit före branden 1799. Övre våningen är byggd någon gång mellan åren 1831 och 1848 och har i mitten av 1800-talet fått en reveterad slät fasad mot Rådhusgatan (tidigare Bergsmansgatan). Mot gården fanns en svalgång, byggd före 1862. Av källaren kvarstår ett kryssvälvat rum av sen medeltida typ. Planer övervägs att bevara och restaurera detta rum. Prover av tapeter och listverk har tagits.

Inför förestående rivning har fotografering ägt rum i kv. Buntmakaren nr 3 (s. k. Repslagargården) och i kv. Krämarens nr 9, allt i Enköping.

Övrig kulturminnesvårdande verksamhet

Landsantikvarien har såsom styrelsesuppleant varit knuten till Kulturminnesrådet för Stockholms län. Landsantikvarien har tillika såsom ledamot deltagit i Naturvårdsrådets i Uppsala län arbete.

Landsantikvarien har, förutom årsboksupsats 1967, under året författat följande: »Minnesbyggnaderna berättar, En bildkavalkad kring byggnadsstudier i Uppsala med omnejd 1956–1965», ingående i Byggnadsfirman Anders Diös AB, Byggenkap i Uppsala 1956–1965; »Helga Trefaldighets kyrka i Uppsala», beskrivning planerad att utges till världskyrkomötet i Uppsala 1968; »Domkyrkan i Uppsala och klosterkyrkan i Vadstena», UNT 6 febr. 1967; »Uppsala domkyrkas födelse-tid», UNT 8 juli 1967; »Uppsala-dömens yttre utformning under sen-gotiken», UNT 19 aug. 1967; »Uppsala domkyrkas anläggning och byggnadshistoriska utveckling», bilaga till Länsstyrelsens i Uppsala yttrande

över förslag till Uppsala domkyrkas restaurering, aug. 1967; »Det medeltida domkapitelhuset i Uppsala och dess portal», i *Nordisk medeltid, Konsthistoriska studier tillägnade Armin Tuulse* 1 okt. 1967; »Tegelsmora kyrka», *Upplands kyrkor nr 129*, Uppsala 1967; »Sveciateckningarnas Uppsala», i *Kring Svecia Antiqua, Studier utgivna av Sigurd Wallin, Stockholm 1967 (Svenska Humanistiska Förbundet, 77)*; »Kröningstronen i Uppsala domkyrka»; ib.

Landsantikvarien har under arbetsåret hållit ett antal föredrag i Uppsala och annorstädes, såsom: »Tensta kyrkas byggnadshistoria under medeltiden», vid kyrkans återöppnande söndagen 12 nov. 1967; »Distingen», vid Uppsala Juniorhandelskammars konferens i Uppsala 6 febr. 1968; »Vasakungarnas patriotism», inför Humanistiska förbundet i Vänersborg 8 febr. 1968.

Landsantikvarien har för sina förtjänster om Uppsala byggnadshistoriska utforskning och dess kulturminnesvård tilldelats stadens guldmedalj 1967.

PUBLIKATION

Under året utkommer föreningens årsbok *UPPLAND 1967-1968*, under redaktion av Nils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-Märta Berg. Ur innehållet må anföras: *Horsberget vid Husby i Lena*, av *Björn Ambrosiani*; *Våla hundare och Öster Våla socken*, av *Bengt Eriksson*; *Gotiska kyrkor på norra Mälarstranden med takryttare, 2*, *Takryttarkyrkor i det övriga Sverige*, av *Nils Sundquist*; *Konfekt i sorg och glädje*, av *Ola Ehn*; *Målningar i Österby bruks kyrka*, av *Johan Palm*.

FORNMINNESFÖRENINGENS INKÖPSKOMMITTÉ

Inköpskommittén, som under året bestått av hrr Manne Eriksson, G. Rosenborg, E. Wolrath, E. Åberg och N. Sundquist, med antikvarie Anna-Märta Berg som sekreterare, har inköpt bl. a. skål, signerad Josef Ekberg, Gustafsberg 1909, gräddkanna av lysterkeramik, 2 vaser av överfångsglas, signerade Karl Lindberg, Kosta, gräddkanna av silver, stämplad Johan Ludvig Klint Norrtälje 1825, saltkar av silver, stämplat Erik Ernander Uppsala 1790, korg av silver, stämplad Olof H. Bergström Uppsala 1815, gräddkanna av silver, stämplad Pehr Georg Fröberg Norrtälje 1849 samt skrivställ av silver, minnesgåva till J. O. Frödin 29 maj 1868 och tillverkat av F. E. Hellsten, Uppsala, 1865.

KVEKGÅRDEN

Kvekgården, Upplands fornminnesförenings friluftsmuseum för allmogekultur i Fröslunda socken från 1700-talets andra hälft, med mangård och fägård av omålade timmerlängor med halmtak, har varit tillgänglig för allmänheten och visats efter tillsägelse av vaktaren fru Larsson. Under året har smärre reparationer företagits.

BIBLIOTEK OCH ARKIV

Upplands fornminnesförenings bibliotek och arkiv har under året utökats dels genom inköp och gåvor, dels genom byten med andra fornminnesföreningar och hembygdsförbund. Arkivet har utökats med äldre fotografier av topografiskt värde.

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FÖRENINGEN

Stiftelsen Upplandsmuseet

Stiftelsen Upplandsmuseet står i nära samarbete med Upplands fornminnesförening. Till särskild berättelse över Stiftelsen Upplandsmuseets verksamhet hänvisas.

Disastiftelsen

Disastiftelsen, ägare av Disagården, friluftsmuseum för uppländsk byggnads- och allmogekultur i Gamla Uppsala, har fortsatt sin verksamhet genom sitt verkställande organ Disanämnden. I *Disanämnden* ingår ledamöter, valda av Upplands nation, Upplands fornminnesförening, Uppsala fabriks- och hantverksförening, Uppsala läns hemslöjdsförening, Uppsala läns husmodersförbund, Uppsala stad och Jordbrukarungdomens förbund. Nämndens verkställande utskott har, förutom av den av Upplands nation utsedda ordföranden prof. Tord Skoog, bestått av fru Karin Bratt, vice ordf., landsantikvarie Nils Sundquist, sekreterare, och vald av nämnden direktör Torsten Jancke, skattmästare. Utredning pågår om Disastiftelsens upplösning och Disagårdens överlämnande till Stiftelsen Upplandsmuseet.

Till underhåll av *Disagården* för år 1968 har Disastiftelsen från Uppsala stad erhållit kr. 4 000. Under året har en sanering mot träskadeinsekter utförts av så gott som samtliga byggnader av Anticimex.

Under hösten 1967 och våren 1968 har såsom beredskapsarbete en genomgripande restaurering av samtliga i Disagården ingående 20-talet byggnader utförts för en tillhopalagd summa om kr. 119 000, vilka medel ställts till Disastiftelsens förfogande av Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen.

Disagården har under säsongen 1 maj–30 sept. 1967 hållits öppen vardagar kl. 11–17, sön- och helgdagar kl. 13–17. Som vaktare har tjänstgjort herr Gösta Kjellén, Uppsala. Antalet besökare har varit 1 136. Ett flertal skolklasser från Uppsala (under lärares ledning får uppsalaskolorna besöka Disagården utan avgift), Sigtuna och Vaksala har besökt Disagården liksom Gimo husmodersförening. I likhet med föregående år har Svenska Ungdomsringens uppsalaavdelning fått disponera gården för dansaftnar mot en provision på inträdesbiljetterna.

Naturvårdsrådet för Uppsala län

Naturvårdsrådet har under 1967 fortsatt sitt arbete med att meddela länsstyrelsen rådgivning i de alltmer växande naturvårdsfrågorna, särskilt grustäktsärenden. Upplands fornminnesförening och Riksantikvarieämbetet representeras i naturvårdsrådet av Landsantikvarien.

Uppsala 9 april 1968

SVEN HÖRSTADIUS

V. ORDF.

Nils Sundquist

SEKR.