

# Till Österbybruk, Salsta fornborg, Rasbokil och Rasbo

*Upplands fornminnesförenings höstutflykt söndagen den 28 september 1969*

Ett strålande, men något kyligt väder mötte det 40-tal personer, som deltog i fornminnesföreningens höstutflykt söndagen den 28 september. Färden gick över Gamla Uppsala och Lena till Österbybruk, där första uppehållet gjordes. Här besågs under ledning av mästersmeden Karl Höglund den gamla vallonsmedjan, som under året fått en välgörande upprustning. Denna har utförts som beredskapsarbete i riksantikvarieämbetets regi med anslag från arbetsmarknadsstyrelsen och under ledning av byggmästaren Edvin Frank.

Salsta fornborg utgjorde utfärdens andra station. Den mäktiga anläggningen, bakom vars murar bygdens folk fordom samlades i orostider, demonstrerades av amanuens Svanhild Ferngren. Den fortsatta färden gick genom en av Upplands fornminnesrikaste bygder till Rasbokils hembygdsförenings anläggning i Kölinge, där deltagarna kunde inta sin medhavda matsäck och där docent Stig Björklund tog emot och berättade om gården och dess samlingar. Särskilt uppskattat blev hans orientering om kolningen, som en gång betydde så mycket för bygden.

I Årby slott tog familjen Båth-Johansson emot och visade runt i det nyrestaurerade och nyinredda 1600-talsslottet. Rasbokils kyrka besöktes därefter, och man fick där lyssna till kyrkoherde Nils Ahlins levande skildring av kyrkan och bygden.

Slutmålet för höstutflykten var den nyinvigda hembygdsgården i Rasbo, en anläggning på ursprunglig plats nära kyrkan. Den presenterades av hembygdsföreningens ordförande hemmansägare Helge Karlsson och gårdens föreståndare kyrkvaktmästare Gustaf Gustafsson. Vid Rasbo hembygdsgård framförde till slut vice ordföranden professor Sven Hörstadius fornminnesföreningens och utflyktsdeltagarnas tack till de i utflykten medverkande, varefter hemfärden anträdde till Uppsala.